

Op de 10de plaats het gedicht '(AF)TASTEN' van Julie Rademakers

## (AF)TASTEN

Ik tast haar grenzen af.  
*Hij gaat een grens te ver.*

Zou ik nu een grens overschrijden bij haar?  
*Zijn aanrakingen neigen naar grensoverschrijdend gedrag.*

Mijn grenzen vervagen meer en meer bij elk fysiek contact.  
*Ik moet mijn grenzen stellen.*

Ze laat zich doen, laat mij toe, houdt mij niet tegen.  
*Waarom laat ik mij doen, hij profiteert van mijn kwetsbaarheid.*

Ze lijkt te genieten in stilte.  
*Bang en doodstil onderga ik.*

Zo'n warme en kwetsbare onschuld.  
*Zo'n kille en kwetsende schuldige.*

Nu tast ik mijn eigen grenzen af.  
*Hij betast mij, grenzen lijkt hij nooit gekend te hebben.*

**Julie Rademakers** is 36 en woont in Leuven. Ze is geboren met een extra gen, het schrijven, dat ze erfde van haar vader die ook dichter is. Dichten geeft haar een gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid, twee belangrijke waarden in haar leven. Ze pende reeds gedichten neer zodra ze leerde schrijven. Julie leeft echt om te schrijven: In september 2020 startte ze daarom als freelance tekstschrijver onder de naam De Schone Schrijfster.

